


2023

SPOT ON

HAVNSØ

OG OMEGN

GRATIS



Udvikling
handler om
fællesskab.
Sådan opstod
vi, og sådan
arbejder vi
videre
– i fællesskab
med borgerne.

UDVIKLINGSPLAN
FOR HAVNSØ
HAVNSØ LOKALRÅD

Se udviklingsplanen mm. på www.havnsoelokalraad.dk
Støt Havnsø Lokalråd som medlem for kun 50 kr.

Velkommen til det milde vesten

... med omdrejningspunkt HAVNSØ!
Hvor skal man starte, og hvad skal fremhæves
som noget særligt for byen ved vandet
og andre gode steder i omegnen?

SPOT ON HAVNSØ OG OMEGN forsøger
at finde rundt i de mange muligheder
for at guide og inspirere.

Fortsæt på næste side ...



SPOT ON
HAVNSØ
OG OMEGN



4

Du kan følge både Magueritruten og Istidsruten gennem Havnsø – samt foretage pit stop ved havnen og her tage hul på dagens oplevelser.

Med hensyn til, hvor man skal starte sin udforskning af området, kan det med stor sikkerhed påstås, at børnene vil vælge køen foran ishuset for at få fingre i en af de populære isvafler. Og voksne bliver selv som børn, når de balancerer en overdådig is ud mod havnebassinet for at kombinere udsigt med skum på overlæben.

Andre foretrækker humleskum på toppen af en friskskænket fadøl, og har flere muligheder indenfor rækkevidde i byens udskænkningsteder. Også lokalt brygget øl tilbydes fra byens to mikrobryggerier – på Vesterlyng Camping og i Væksthuset midt i byen.

Der findes ligeledes to minigolfbaner og en nyere legeplads i området. Samt tre spisesteder plus kaffebar og Brugsen midt i byen.

To færger sejler henholdsvis til Nekselø og Sejerø, der hver især byder på oplevelser. Ligesom i den øvrige omegn. Dette magasin forsøger at udpege et bredt udsnit i overkommelig afstand fra Havnsø.

Der er to børnevenlige strande, en på hver side af byen. Desuden badeplatformen ved stenmolen mod øst, eller fra badebroen på vestmolen, med tilhørende sauna.

Den største strand ligger i forbindelse med det særprægede naturområde, Vesterlyng. Her kan man bade sammen med køer og kalve, eller møde dem på tæt hold, når man kører igennem området. Hold afstand, hvis

Skal der fisk på tallerkenen?
Du er på rette kurs,
når du vælger
Havpavillon.
Venlig hilsen
Dorte & Sten

PS: OGSÅ
TAKE-AWAY

HAVPAVILLONEN Havnevej 11 - Havnsø - Tlf 22 59 31 11

du møder køer med kalve. De store firbenede madammer passer godt på de små og kan være farlige, især hvis du medbringer hund.

Er du til rock, så hold øje med koncerterne på Værftet i Havnsø og de mindre arrangementer på den store havneterrasse ud for Værftet. Musikken spiller også af og til på Bodega Havmågen og andre steder i byen. Desuden bydes på den store sommerfestival Musik i Havnsø og om efteråret lyder andre toner fra Jazzfestivalen. I nabobyen, Føllenslev finder du verdensmusikkens højborg, Kulturhus Gimle med koncerter året rundt.

Havnsø er det perfekte pit stop for dagturister. Imens sommerhusgæster nyder deres længe-revarene ophold i det milde vest på afstand af stress og jag. Med mulighed for havudsigt eller i tæt kontakt til den øvrige natur.

De af os der kommer fra fx. Københavnsø og omegn og har bosat sig her, skal vænne os til stilheden, især lige efter den meget livlige sommersæson. Tilvænningen ta'r dog ikke lang tid, for lynhurtigt bliver man optaget af nærheden til naturen med blandt andet de "vilde" køer på Lyngen, vildtet på markerne og i haven, de imponerende fugleflokke der kaster drivende skygger på terrassen, vandets dragende magi og det faktum, at himlens stjernevrimmel findes lige over hovedet på os i modsætning til den stjernetomme storbyhimmel, hvor støjen fra kunstigt lys forstyrrer.

Sidst men ikke mindst skal det nævnes, at man som udefrakommende hurtigt føler sig velkommen og bliver på fornavn med de fleste, især hvis man involverer sig i den lille bys relativt mange aktiviteter.



Magasinet's mission

Hensigten med at producere og udgive et magasin med omdrejningspunkt i en lille havneby vest for "det meste" tjener flere formål. Og ligesom det annonceres i skæbneminutterne i sang- og konkurrence-showet, X Factor kommer her i tilfældig rækkefølge følgende formål:

At promovere Havnsø og nærområdet i forhold til turisme og bosætning.

At give forretningsdrivende et fælles forum for at påkalde sig ekstra opmærksomhed.

At styrke sammenholdet og den stolthed mange føler over at være en del af et tæt samfund. Et område med stadig udvikling og fokus rettet mod mest mulig trivsel.

SPOT ON HAVNSØ OG OMEGN er kun et af mange bidrag til ovenstående. Det nærmest vrimler med ildsjæle, der er med til at gøre en forskel.

5

Siden sidst

Siden udgivelsen af SPOT ON HAVNSØ OG OMEGN i 2019 er der sket en hel del rundt om på Moder Jord; men ...

kloden drejer stadig – og Havnsø blomstrer

Denne status er tilegnet de gode mennesker, hvis hjerter banker for Havnsø – og alle andre, som ønsker at blive lidt klogere på livet og udviklingen. Der er stor interesse for, hvordan vores lille by former sig.

6

Det skete i 2023

Kunsten spirer

Nyt på kunstfronten er Galleri Olsen. Olejørk Olsen og Kim Zander Olsen har indrettet sig med atelier og galleri ved havnen.

Væksthuset inviterer som noget nyt også til kunststillinger i den gamle Paradisgården.

HAT (Havnsø Atelier Tur) er nyt initiativ til besøg hos lokale Havnsø-kunstnere.

Havnsø Loppemarked

Værftet overtager fremtidig drift af sommerens loppemarked, efter Borgerforeningen. Loppemarkedet finder sted lørdag formiddag i løbet af forår og sommer.

Havnsø Lokalråd – status:

- Der er god dialog med kommunen, blandt andet om "Udviklingsplan for Havnsø". Et vigtigt punkt er trafiksikkerhed og lys.
- Der arbejdes på udvidelse af terminalbygningen som nyt mødested. Pt. er projektet udbudt i konkurrence hos Arkitektskolen i Århus.
- Tanghjørnet ved østmolen søges ændret til grønt område. Der er dialog med forskellige myndigheder om dette projekt.
- Ønsket om en stribe pop-up-butikker mellem Havnekontoret og caféne ligger også som projekt på Lokalrådets bord.
- Kommunen har givet tilladelse til parkering ved større arrangementer på et areal i tilknytning til Parallelvej.
- Lokalrådet arbejder for at tilføre kapital til fortsat udvikling af Havnsø og for promovering af området. Det er derfor naturligt, at der bakkes op om SPOT ON HAVNSØ OG OMEGN.

Havnsø Revy

I år er det første forsøg med revy, bemanded med lokale kræfter. Der afholdes to forestillinger, som foregår på Værftet. Se kalenderen.



Magnus Cort foran Sven Erik Bystrøm gennem Havnsø på årets Tour de France, 2022

Det skete i 2022

Tour de France

Lørdag den 2. juli overskyggede dagens internationale begivenhed alt andet i 2022. Tour de France fandt på dagens 2. etape fra Roskilde til Nyborg vej gennem Havnsø, der i dagens anledning var klædt i gult og røde prikker.

Forberedelser og forventninger var nok det der fyldte mest blandt frivillige og de mange der pludselig oplevede sig selv som entusiastiske cykelfans. Selve etapens visit i Havnsø, inklusive reklamekaravanen og svirrende motorcykler, var forholdsvis hurtigt overstået. Først kom motorcykler med blå blink, så de fantasifulde reklamebiler, der i hastighedsbøder kunne have skæppet i statskassen. En festlig optakt. Og endelig; første rytter gennem

Havnsø var danske Magnus Cort, der på det tidspunkt havde sikret sig den prikkede bjergtrøje, stærkt forfulgt af nordmanden Sven Erik Bystrøm, der aldrig fik et ben til pedalen, når det gjalt om at slå dagens danske helt.

Med Corts succes startede dansker-euforien, der som bekendt endte med en anden dansk triumf i Paris, da en splejs fra Glyngøre vandt



7



verdens største cykelløb, efter at være blevet nummer to året før. Jonas Vingegaards triumf blev det perfekte punktum for en af de største danske folkefester i nyere tid.

8

Tilbage til Havnsø. Netop som hele verden skulle opleve havnebyen i bunden af Sejerøbugten fra sin bedste og mest festlige side, når feltet drønede gennem byen, valgte TV2 at afbryde transmissionen for et kort øjeblik. Det medførte højlydte protester fra forsamlingen foran storskærmen ved havnen og fra en mindre forsamling, der var bænket foran Værftets storskærm, for at følge slagets gang indendørs – og måske for at få et glimt af sin egen have, set fra tv-helikopteren. Men snydt blev alle for den del af festen.

Bortset fra denne lille "punktering" i bedste sendetid, var Havnsø fyldt med glade ansigter. Selv solen storsmilede.

I forbindelse med Touren, fik Havnsø et opsigtsvækkende vartegn. Det gamle ikoniske læskur på Lyngvej, tegnet af møbelarkitekten Poul Cadovius i 1962, er blevet iklædt den

prikkede bjergtrøje. Et sjovt eksempel på stilren graffiti. Og prikkerne var at finde mange andre steder i byen d. 2. juli 2022.

Havmågen

Fra noget stort til noget mindre, eller fra mad til fad(øl) fristes man til at sige. Byens nyeste hæng-ud-sted er Bodega Havmågen med ny yngre generation og andet koncept end det tidligere Restaurant Nordvest, og det ser ud til, at nyt og trofast publikum har fundet vej til byens bodega. I modsætning til byens spisesteder er her åbent året rundt, og Havmågen udfylder på den måde et tomrum.

Menukortet på Bodega Havmågen byder primært på flydende kost, billard, dart og røg – og af og til livemusik, der bidrager til områdets musikudbud.

Galleri Satterup

Gørtleren Per Satterup der står bag skulpturen ved færgeterminalen overtog ikke en eksisterende bygning, men byggede sin egen i

samme stil som de øvrige svensk-røde træbygninger på byens strøg. Her har han indrettet galleri. Måske er man heldig, at støde på en fernisering, når man går strøgtur i Havnsø,

Havnsø Bryghus

Bryghuset udspringer af Væksthuset og er en socioøkonomisk virksomhed. Bryggeriet udbyder andele a 500 kr. – og giver hermed alle en mulighed for at kalde sig bryggeriejer.

Værftet i Havnsø

I begyndelsen af året skulle ansøgning om penge til nye toiletter indsendes, ansøgningen skulle bakkes op af minimum 500 personer via facebook. I løbet af halvandet døgn var denne lille hurdle forceret, og nogle måneder senere

havde Værftet fået tilsagn om en halv million kroner fra hhv. Realdanias Underværker-pulje og fra Nordeafonden. Først i starten af 2023 kunne det officielle første spadestik udføres. Byens 94 årige "Bedste", og flittig gæst på Værftet, stod for den del af ceremonien. I skrivende stund er byggeriet i fuld gang, og nye toiletter forventes at kunne tages i brug i løbet af sommeren.

Værftet er byens kulturhus, spillested og primære samlingssted m.v.. Værftet i Havnsø, startede otte år tidligere under navnet Havnsø Museumsværft som forening med ambitioner om, at drive det tidligere træskibsværft som byens multifunktionelle mødested. De mange sejlere skulle fortsat have mulighed for reparationsarbejde på deres både, og i starten fandtes stadig tungt, elektrisk værktøj i værft-



Spille fodbold hver dag ...
Eller aldrig mere
se en fodboldkamp?

9

KENTTO ➤

www.kentto.dk - Havnevej 59 C, Havnsø - 59 29 69 17 - info@kentto.dk



hallen, som også andre skulle kunne anvende til ikke-maritime opgaver.

Et sted at samles for at spille og synge sammen indgik også i foreningens plan. Byens kunstnere manglede et sted at udstille, og mange havde brug for en ekstra "dagligstue", hvor man kunne mødes og ordne verdenssituationen i godt selskab.

Det viste sig hurtigt, at behovet for værkstedsplads ikke var til stede, og det rå værksted blev renoveret og indrettet til at efterkomme de mere sociale behov. Formålsparagraffen blev tilpasset den nye virkelighed, og samtidig voksede en egentlig koncertkultur frem. På den måde fik byen et uplanlagt organiseret spillested, hvor man kan mødes, lytte og danse.

Værftet og Kulturhus Gimle i Føllenslev har indgået nært samarbejde om at bringe verdensmusikken og større bands til Havnsø med foreløbig fire Gimle-koncerter om året. Det har vist sig at være en god idé.

Medlemstallet for foreningen ligger støt med minimal stigning. Værftets facebookgruppe

øges nærmest dag for dag, og har langt flere medlemmer end der er borgere i Havnsø. I novembermørket lyste facebook-medlem nr. 1.000 op ved et lille arrangement på Værftet. Pt. er knapt et par hundrede nye medlemmer kommet til.

Værftet har siden sidst fået status af officielt forsamlingshus, og rigtig mange borgere lejer lokaliteterne for at afholde privat fest eller andet. Borgermøder og foreningsmøder finder også sted på Værftet. Den indvendige renovering og modernisering er i princippet færdig, men så længe økonomien tillader det vil forbedringer nok fortsat finde sted. Den nuværende bestyrelse mangler ikke idéer til forbedringer og nye tiltag.

Dans på Bryggen

Efter svensk forbillede blev der som noget nyt arrangeret dans på havneterrassen i samarbejde med Værftet – når aftaler med musikere og vejret går op i en højere enhed.

Jazz & Beer

Med Væksthuset som omdrejningspunkt forsøger man at genoplive en gammel tradition omkring jazz-festival i Havnsø. Det er gruppen

EJ VEJSTRIBER A/S

Græsmarksvej 18
4591 Føllenslev
40 20 69 79 / ej@ejvej.dk
www.ejvej.dk



bag Havnsø Bryghus der er initiativtagere, det er derfor naturligt at kæde jazzen sammen med egne øl. Deraf navnet, Jazz & Beer.

Første forsøg på genoplivning af traditionen gav mange timers musikalsk underholdning og et par øjenåbnere – kan jazz også lyde sådan og gå så direkte i blodbanerne? Desværre blev arrangementet ikke det forventede tilløbsstykke – og det var mest synd for dem der udeblev. Det gode initiativ kunne fortjene bedre opbakning. Men mon ikke det sker, når det gentages i år.

TROELS A/S

YOU ROCK - WE ROLL

WWW.TROELSAS.DK

Cecilie Nordby med band var hovednavnet i 2022 og leverede varen som forventet på charmerende vis, trods lidt vrøvl med halsen. Et par andre navne skal nævnes i denne forbindelse. Først tre festlige og underholdende gutter med bandnavnet, Astro Buddha Agogo. Sidst med absolut ikke mindst Tobias Wiklund Kvartet med sublim lyd-kunst. Det var især her øjne og ører stod på vid gab. Man kan kun håbe, at TWK bliver fast ingrediens i kommende jazz-festivaler i Havnsø.

Jordbundsundersøgelser/CO2

Der blev spekuleret og kigget på de underlige instrumenter langs vejsiden i og omkring Havnsø, og senere da to lige så opsigtsvækkende køretøjer trak et langt gult bændel med andre forbundne instrumenter efter sig i skildpaddefart. Støj og rystelser bredte sig for at udbygge mystikken, der stod på i længere tid. Hvad sker der her?





Vesterlyng Camping byder velkommen i smuk og særpræget natur med børnevenlig strand og havnemiljø

Naturoplevelserne kan ikke komme meget tættere på. Vi har i mange år været et yndet besøgsmaal for både børnefamilier og seniorer. Her findes blandt andet 12-hullers AdventureGolf-anlæg, opvarmet swimmingpool og legeplads med hoppepude og svævebane.

Vesterlyng Café kan besøges selvom du ikke er campist, og vi kan tillige tilbyde lokaler og mad til dit selskab. Vi er stolte af vores Vesterlyng Burgere, fremstillet med Gallowaykød – desuden kan du nyde både a la carte retter eller dagens ret.

Hver dag i løbet af sæsonen kan børnene hjælpe med at fodre vores geder – det er populært.

Du kan leje campinghytte, glampingtelt, udlejningscampingvogn eller naturshelter. Vi har alle faciliteter når du selv har campingvognen, autocamperen eller teltet med.



Vesterlyng Camping

Ravnholtvej 3, Havnsø, 4591 Føllenslev / 59 20 00 66 / info@vesterlyng-camping.dk
www.vesterlyng-camping.dk / www.vesterlyng-cafe.dk eller følg os på facebook.

Foldere og skilte oplyste, at der blev foretaget dybe jordbundsundersøgelser i forbindelse med stigende CO². Det handler om brugen af CCS-teknologi for at genoprette den naturlige CO²-balance. CCS står for Carbon Capture and Storage. En stor del af klodens CO² findes naturligt i undergrunden. Med CCS indfanges CO² og føres tilbage i undergrunden, hvor den hører hjemme. Og om dette kommer til at ske i vort område, afhænger af målingernes resultat og politiske beslutninger.

Allerede i 2007 konstaterede en rapport om CO²-lagring i undergrunden, at området omkring Havnsø er et af de bedste steder i Danmark og måske endda i Europa. Skal vi være stolte eller bekymrede over denne udmærkelse? Det kræver vist mere omfangsrig research og en længere artikel at besvare dette spørgsmål, end Spot On kan medvirke til.

**HAVNSØ
BLINKILDE^{APS}
BLIK & VVS**

Thomas 26 21 58 20 / 30 70 05 78 René
WWW.HAVNSØBLIK.DK
WWW.BLINKILDE.VVS



Musik i Havnsø

En af de stolte traditioner, festivalen "Musik i Havnsø" i det store telt på havnen – med fokus på traditionel rytmisk dansk musik, Stand-Up og sjov for børn og barnlige sjæle – genopstod efter corona-nedlukningen til glæde for omkring 3.000 festdeltagere.

Det skete i 2021

Havnsø Fisk

Glæden og forventningerne var store, da de første rygter om byens nye aktør med fokus på fisk løb gennem hovedgaden og forgreningerne rundt i området. Tilstrømningen på åbningsdagen og i starten var også indikatorer på, at "Fisken" var kommet for at blive.

Men projektet viste sig ikke at holde vand. Gode intentioner og ambitioner om at skrue restaurantniveauet en tak op matchede desværre ikke med den korte turistsæson.

Vesterlyng Øl

Vesterlyng Camping lancerede i 2021 Vesterlyng Ale af typen American Pale Ale, og fulgte op i 2022 med en bohemian pilsner, kaldet Vesterlyng VLC. Selve brygningen varetages af erfarne folk på Bagsværd Bryghus, med Torben Berner fra Vesterlyng Camping som inspirator.

Væksthus Havnsø

Den gamle Paradisgården blev til Væksthus Havnsø og tilbyder diverse aktiviteter, publikumsarrangementer, kurser, kontorpladser, udlejning mm. Tilmed har byens unge har fået et fast og tiltrængt tilholdssted i lokaler tilhørende Væksthuset, og behøver ikke hænge ud på et vindblæst hjørne ved havnen.

Havnsø Bevægelsespark

Et større område på østmolen ved færgeterminalen er blevet indbydende indrettet til leg,

fitness og petanque. Med kommunalt tilskud og frivilligt arbejde er projektet blevet realiseret. Ovenikøbet med fin udsigt over havn og bugt.

Havneterrassen

Ud for Værftet mod havnebassinet har frivillige bygget en stor træterrasse til offentligt brug. Få-det-fixet-puljen har betalt, og Værftet står for tilsyn og vedligeholdelse, og på "tilfældige" weekend-dage kan man opleve musik på terrassen, og dertil købe drikkevarer på Værftet. Det er i orden at medbringe egen mad.

Mormors Kaffebær

Heidi Stoltenbergs kaffeudskænkning med udeservering under åben himmel lever helt op til forventninger om en god kop kaffe. Og



ikke kun gammeldaws med fløde og sukker, sådan som tidligere tiders mormødre foretrak den. Hos Havnsøs Mormor fås flere af tidens moderne kaffe-varianter, og selvfølgelig er der også flere muligheder for te-drikkeren. Som et ekstra plus fås også allergen-venlige mælketyper.

Vesterlyng

Vesterlyng har fået nye beboere. Da de løsgående køer flere gange var brudt igennem hegnet, blev de fjernet, og i løbet af 2021 erstattet af en ny besætning, som hurtigt har vænnet sig til et landskab med bademuligheder, krat man kan forsvinde i og nærgående biler.

De nye køer og deres kalve er dog ikke "helårskvæg", ligesom den tidligere af racen Galoway, men er i stald i de koldeste måneder.

Et større rydningsarbejde samt omfattende og total renovering af indhegningen rundt om Vesterlyng er efterfølgende foretaget.

Det skete i 2020

Bogen om Vesterlyng

Efter nogle års forberedelse udkom bogen "Vesterlyng & Ko" af Michael Reinhardt, som dog på grund af corona-pandemiens udbrud måtte aflyse bogens releaseparty, kunstnerjubilæum og rund fødselsdag. I stedet lagde Vesterlyng Camping uderum til et mindre release-arrangement, med mundbind og håndsprit som nødvendigt tilbehør. Bogen er netop genoptrykt.



Corona

Pandemiens start var ikke just udviklingsfremmende for Havnsø. Byen fik en pause med aflysninger af arrangementer mv. Det var forstyrrende men ingen katastrofe, og såvidt vides var smitten i området begrænset.

Det skete i 2019

Havnsø Havnebad

For enden af vejen på Vestmolen opførtes i 2019 sauna, malet i Havnsøs svensk-røde signaturfarve. Herude venter det kolde gys året rundt, vekslede med saunavarmen. Dagsbillet via hjemmesiden: www.havnsoe.com

Ved siden af saunaen findes en badebro til fri afbenyttelse. Og såvel badebro som sauna benyttes af hårdføre "vikinger" året rundt. Det påstås endda, at kolde bade med istapper i skægget er både sundt og dejligt.

Hva' vil du helst...



Spise pom'fritter hver dag...
Eller aldrig mere smage en pom'frit?

HAVNEGRILLENS overflødhedshorn



Vegetarburgere og glutenfri bolle

<p>BELGISK SUKKERVAFFEL MED FLØDESKUM & SYLTETØJ 38,-</p> <p>48,-</p>	<p>DIDDE'S SPECIAL 2 KUGLER SOFTICE FLØDEBOLLE GUF 59,-</p>	<p>RYEGAARD ISEN 1 KUGLE SOFTICE GUF 46,-</p>
<p>GL. DAGS ISVAFFEL / BÆGER</p> <p>4 KUGLER..... 57,- 3 KUGLER..... 48,- 2 KUGLER..... 39,- 1 KUGLE..... 30,- EKSTRA KUGLE... 9,- SOFTICE TOP..... 10,- FLØDEBOLLE..... 8,- GUF HJ. LAVET..... 8,-</p>	<p>SOFTICE ISVAFFEL / BÆGER</p> <p>STOR..... 50,- ALM..... 40,- LILLE..... 25,- DRYS..... 8,- FLYDENDE CHOKOLADE..12,-</p> <p>50,-</p>	<p>MILKSHAKE FLERE VARIANTER</p>



18-hullers minigolfbane

HAVNEGRILLEN Havnevej 22, Havnsø Tlf. 31 36 25 88



Mormor's Kaffebær

HAVNEVEJ 11A, HAVNSØ



Verden udenfor – siden sidst

Corona-pandemien bryder løs i Kina og dagsordenen ændres i hele verden.

Præsidentvalget i USA ender med skandaløst angreb på Kongressen.

Verdens længste lyn på 768 km målt i USA.

Istidsruten i Nordvestsjælland indvies uden det store ståhej pga. corona.

Den danske film Druk vinder en Oscar og adskillige andre priser.

Christian Eriksen får hjertestop og genoplives for åben skærm i landskampen mod Finland.

Danmarks Afghanistan-exit finder sted efter 20 års militær indsats.

Vores dronning, Margrethe II fejrer 50-års regentjubilæum – og Malthe Ebert prøver med sang at blive dus med Daisy.

Ukraine angribes af Putins Russiske styrker, der møder uventet stor modstand, og Ukraine støttes af EU, USA og Nato.

Den britiske Dronning Elisabeth II dør, 96 år gammel efter 70 år på tronen. Også folkekære Povl Dissing, Poul Dus-med-dyrene Thomsen, Uffe Ellemann-Jensen og Mikhail Gorbajov er blandt de mange der forlod livet i den forgangne tid.

Din revisor



danrevi

REVISIONSFIRMAET OBSEN & NIELSEN A/S
REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB

Indehavere Jørgen Pedersen og Carsten Nielsen

Vestre Havneplads 13,2
4400 Kalundborg
obsen.nielsen@danrevi.dk
www.danrevi.dk
CVR-nr. 26399610
Telefon 59 51 04 61

HJEMMLIG HYGGE OG VARME

Omgivet af charmerende bygninger med bindingsværk og stråtag glemmes for en stund verden udenfor. Fjernt fra hverdagens stress og jag byder Jyderup Præstegaard indenfor til nærvær og smil.

Siden 1808 har Jyderup Præstegård været samlingssted for mennesker med noget på hjertet. Præstegaarden er igen samlingssted for både lokale og gæster langvejs fra – så det er en god ide at reservere bord.

ALT ER HJEMMELAVET

Lasse Trolddal Nielsen laver mad med hjertet, og det betyder, at vi bruger gode lokale råvarer – når de kan skaffes, gerne økologiske – og helt sikkert sæsonens råvarer.



– Vores mad er lavet fra bunden. Vi snitter selv grøntsager, bager selv brød og kager. Vi rører selv mayo og steger selv frikadeller. Vi gør alt dét og meget mere for den gode smag.

Menuen på Jyderup Præstegaard byder på lækkert smørrebrød, et fristende frokostkort og lækre, hjemmelavede kager.

Når sulten er stillet, kan I gå på opdagelse i den 120 m² hyggelige Livsstilsbutik, der har alt, hvad et livsnyder-hjerte kan begære. Bagefter kan familiens mindste hilse på gårdens kaniner.

Her nydes det gode liv, og vi glæder os til at forkæle dig.

Kærlig Hilsen
Lasse, Pia & Co



Tlf.: 22 79 90 90 · info@jyderuppraestegaard.dk · jyderuppraestegaard.dk · Holbækvej 122 · 4450 Jyderup

Bla.

Fuld skrue i ferien

Morgenmad medbragt på Vesterlyng strand – og på tur i Mareskoven.

Spring i vandet fra vestmolen – evt. efterfulgt af sauna.

På legepladsen ved færgeterminalen – og vink til færgerne.

Tur på molerne – og drømme om egen båd.

Frokost på havneterrassen med madpakke – eller drop in hos et af spisestederne.

Stor is – vær forberedt på kø.

Minigolf i byen eller på campingpladsen – og dér, besøge gederne.

Galleribesøg – og hvil på kaffebarens bløde hynder.

Ad markvejen til Skortskær – og klappe kaniner, dværgbugsvin m.fl.

Eftermiddagstur i omegnen.

Aftensmad på en af byens terrasser.

Koncert på Værftet.

Solnedgang bag horisonten i bugten.

Smøger og bajere på bodegaen – når ungerne er puttet.

Hjemtur under stjernehimmel – husk reflekser, når du slinger hjemad.

SÅ VED DU DET!

Danmarks kystlinie er 7.314 km lang. Heraf er den sjællandske vestkyst fra Odden Havn i nord til Stignæsværket i syd ca 200 km.



Drøm dig ind i junglen ved besøg i Mareskoven

Fra optimist til pensionist

Havnso Sejlklub har et velklingende slogan der antyder et stort spænd blandt de omkring 200 medlemmer: "Fra optimist til pensionist". Ungdomsafdelingen sejler i optimistjoller, Zoom 8 og Fevajoller. Der er endvidere afdelinger for tursejlad og kapsejlad samt en havkajakafdeling.

Kapsejlad finder sted hver onsdag. Her har landkrabber mulighed for at komme med som gæst – eller gast.

Sejlkubbens tlf.nr.: 23 22 84 34

19

Hva' vil du helst...



*Sove hele dagen ...
Eller være vågen hele natten?*

Færger i vest

Fra Odden Havn i nord sejler færgen til Århus og Ebeltoft i Jylland.

Fra Havnsø sejles til Sejerø og Nekselø.

Fra Kalundborg sejles til Samsø.

Fra Stignæs i syd sejles til Agersø og Omø.

Fra Holbæk sejles til Orø.

KALENDER

Hva' ska' vi i dag?

Med forbehold for fejl og ændringer

Her bringes en bred vifte af vestsjællandske arrangementer for resten af 2023.

Opsøg selv mere specifikke oplysninger om nævnte arrangementer, udstillinger mv., og husk at sætte krydser i din egen kalender, så er du sikret gode oplevelser.



15. apr. - 16. sep.: Hver lørdag kl. 9-14
Havnsø Loppemarked

Tjek også: www.loppemarked.nu
og www.markedskalenderen

5 maj: Peculiar String Band. Værftet
Indtil 7. maj: Kunstnerportrætter
af K. S. Krogh. Odsherred Kunstmuseum
7. maj: Bike Challenge – Sorø Classic

12. maj: Mike Andersen m band.
Gimle Føllenslev

13. maj: Workshop, Maria Hyldemor
Odsherred Museum

13. maj: Folkedansens Dag
Oplevelsescenter Nyvang

18. maj: Kvindedag på Tyrkisk Bad, Holbæk

20. maj: Willemoes og vraget, omvisning
Odsherred Museum

20. maj: Fugledegård/Tissø Vikingecenter
Rundvisning

20. + 21. maj: Fuld Udrykning.
Oplevelsescenter Nyvang

21. maj: Karl Hermans Trio, Amfi Scenen,
Bregninge

26. maj: Golosa la Orqestra. Gimle, Føllenslev
27. maj: Sanketur, inkl. forplejning
Odsherred Museum

27-29 maj: Kunst i Pinsen
Åbne døre hos kunstnere

27. maj - 17. dec.: Traces of Resonance.
Astrid Kruse Jensen. Odsherred Kunstmus.

1. - 4. juni: Livets Vibration
Bevidsthedsfestival. Sanddobberne Camping

2. juni: Blue Passion. Værftet

3. juni: Tørfisk. Amfi Scenen, Bregninge
7. juni: Rundt om Næsholm Middelalderborg
Rundvisning. Odsherred Museum

10. juni: Bustur i landskab
Odsherred Kunstmuseum

10. juni: Omkring "De Hundrede Huse"
Cykeltur, Kalundborg

10. juni: Havnens Dag / Vild med vand
10. juni: Ringsted Børnefestival

17. juni: Sanketur, inkl. forplejning
Odsherred Museum

23. juni: Skt. Hans fejres i Havnsø
23. juni: Havnsø Beatles. Værftet

24. juni: HAT (Havnsø Atelier Tur)
25. juni: Liv i Landsbyen
Oplevelsescenter Nyvang

27. juni: Rundt om Borren Borgruin
Odsherred Museum

28. juni: Rundt om Næsholm Middelalder-
borg. Odsherred Museum

Indtil 11. juni: Detektorfund Herslev,
Slagelse Museum

5. juli - 4. oktober: Sorø Internationale
Musikfestival

7. juli: Koncert. Værftet i Havnsø

12. juli: Keramikfestival. Skælskør

14. - 23. juli: Afternoon Tea i Fuchsihaven
Sorø

15. - 23 juli: Vikingefestival. Trelleborg

27. - 29 juli: Kalundborg Byfest

27. - 30. juli: Caribbean Days
Rørvig Street Food

28. - 29 juli: Musik i Havnsø

23. - 30. juli: Sorø Jazzfestival

4. august: Koncert. Værftet i Havnsø

5. august: Mojo Hands
Amfi Scenen, Bregninge

Indtil 6. august: Forført af tekstiler
Borchs studiesamling Holbæk Museum

11. august: SMAG festival
Anneberg Kulturpark

11. + 12. august: Asfaltbal/50'er-fest,
Oplevelsescenter Nyvang

18. - 19 august: Havnsø Revy

18. august: Lazos D' Cuba, Gimle Føllenslev

18 - 23. august: Makrelfestival. Odden Havn

26. august: HAT (Havnsø Atelier Tur)

26. august: Any Colour You Like
A Tribute To Pink. Amfi Scenen, Bregninge

Indtil 31. august: Mas Matisen Koret
Udstilling om kor for sjov. Ringsted Museum

1. sept.: Dawda Jobarteh Quartet
+ Mzungu Kichaa. Gimle Føllenslev

1. sept.: Koncert. Værftet i Havnsø

2. sept.: Bevægelsesfestival. Kalundborg

9. + 10. sept.: Høstmarked
Oplevelsescenter Nyvang

16. sept.: Kalundborg Vinmesse

21. sept.: Himmerland, Gimle Føllenslev

30. sept.: Havnsø Jazzfestival

30. sept.: HAT (Havnsø Atelier Tur)

1. okt.: Swapmeet
Oplevelsescenter Nyvang

6. okt.: The Devils. Værftet i Havnsø

14. - 21. okt.: Litteratur- og fortællefestival
Anneberg Kulturpark

27. okt.: Le Funk Mystique, Gimle Føllenslev

3. nov.: Koncert. Værftet i Havnsø

10. nov.: Suite til Vesterhavet - BSD+B og

Hva' vil du
helst...



På stranden
eller i lege-
land?

Fange krabber i havnen!



Palle Mikkelsen, Gimle Føllenslev

1. dec.: Koncert. Værftet i Havnsø

8. dec.: Pierre Dørge New Jungle Orchestra
+ Helledie-Boulekbache, Gimle Føllenslev

Indtil 17. dec.: Willemoes og vraget
Odsherred Museum

Indtil 21. dec.: Besat og befriet Sorø
Sorø museum

Indtil dec. 2024: Carmen Curlers – iscenesat
Kalundborg Museum

Prøv også de mange virtuelle oplevelser med app'en
Tidslommen (Guidede ture, fortællinger og spil).
Se mere på: <https://vestmuseum.dk/tidslommen>



Dragsholm Slot

22

Når udlængslen bliver for stor, findes der nye oplevelser i omegnen. På de følgende sider anvises nogle af disse. Go' tur.

ODSHERRED

Nogenlunde midtvejs på Strandvej i Havnsø, skifter vejen med den gode havudsigt navn til Nekseløvej, og herfra bevæger man sig ind i Odsherred, et område med adskillige udflugtspunkter, hvoraf enkelte nævnes her:

Sanddobberne støder man på som noget af det første. Strandområdets natur er fredet og rummer en lille lagune mellem campingplads og badestrand. På blæsende dage kan man være heldig at nyde synet af kitesurfere i fuld fart hen over lagunens vand.

Dragsholm Slot med Michelin-restaurant, bistro, madhus, café, slotskirke, park og skøn udsigt. Slottet er mere end 800 år gammelt og har fungeret som bispesæde, kongeslot, pragtbolig og baroni, inden omdannelse til hotel og restaurant i 1937.

Solvognen blev fundet i Trundholm Mose, hvor der i dag er opført et historisk vartegn.

Et fantastisk vidnesbyrd om den håndværksmæssige kunnen i bronzealderen. Det antages, at fremstillingen var den samme som stadig anvendes af bronzestøbere i dag, 3.300 år senere. Ikke alt går tabt i den evige udvikling. Metoden kaldes *cire perdue*, og er kort fortalt: Figuren modeleres i voks som indkapsles i ler, hvorefter voksen smeltes bort og man har en støbeform, hvori det flydende metal hældes.



Ulvborg Historisk Værksted er et oplevelsescenter med fokus på tiden mellem vikingetid og middelalder. Her kan man drømme sig tilbage til fortiden via diverse aktiviteter, inden

man åbner sin nutidige madpakke med hjemmelavede pølsehorn, fallafler, glutenfri wraps, quinoasalat eller hvad egen madkurv byder på. Husk godbidder til hunden, som også er velkommen.

Næsholm Borgruin befinder sig på en lille ø i Nygård Sø. Via en 80 m. lang pælebro kan man komme helt tæt på resterne af en svunden tid.

Sommerland Sjælland er vist kendt af de fleste, som børnefamilie-venligt besøgssted. Åbningen i år finder sted 13. maj, som markeres ved stort motorcykeloptog.

Odsherred Zoo Rescue er, som navnet antyder mere end blot en zoologisk have. Det er et såkaldt Rescue Center, der med alvor påtager sig opgaven at redde dyr fra blandt andet forsøgscentre, men også fra private der har opgivet deres eksotiske dyr. Oplev på nært hold, hvordan dyrene passes, plejes, fodres og aktiveres.

Odsherredsmalerne er oprindeligt en flok malere, der ønskede at sætte det naturalistiske maleri på dagsordenen igen, og med stor interesse for landskabet i Odsherred. Her følger en delvis oversigt over større nutidige udstillingssteder: **Huset i Asnæs**, **Odsherred Kunstmuseum**, **Pakhusgalleriet**, **Kunstnerfløjen** i Anneberg Kulturpark og Swane-familiens **Malergården**.

Hempel Glasmuseum byder på udstillinger med klassisk brugsglas og moderne glaskunst, samt publikumsværksted, hvor man selv kan forsøge sig med dekoration af glas. I tilknytning til museet ligger **Restaurant Anneberg** med stor udendørs servering og udsigt over Isefjorden.



Hempel
Glasmuseum

Anneberg Kulturpark kaldes området der tidligere husede et "sindsygehospital". I smukke gamle bygninger blomstrer visioner og moderne kultur bestående af blandt andet kunst, mad og bæredygtighed. Her er også en **skulpturpark** med fortolkninger af FN's verdensmål samt **Kunstnerfløjen**, hvor 35 kunstnere hver især har indrettet atelier. **Restaurant MOTA** drives af Michelin-stjernekokken Claus Henriksen. Besøget i parken kan afsluttes med overnatning i det nyåbnede **Gæstehuset**, der råder over 31 værelser.

Opstår trangen til at krydre de gode oplevelser med alvor, kan man besøge Psykiatrimuseet – og der blive lidt klogere på behandlingen af patienter med sindslidelser i "de gode gamle dage".

Rørvig Street Food påberåber sig titlen som "Danmarks vel nok hyggeligste madmarked", og der skal ikke lyde vilde protester fra denne redaktion. Eneste anke er, at det er svært at vælge mellem lækkerier på asiatisk, nordafrikansk, amerikansk, italiensk osv. Dertil et velassorteret udbud af vin og øl.

23

Odsherred er udpeget UNESCO Global Geopark. Omtalt som Geopark Odsherred, og indtil videre det eneste af sin art i Danmark.



Skulpturen "Satyr, kat og elefant" af Pontus Kjerrman foran Sct. Bendts Kirke

RINGSTED

Sct. Bendts Kirke (opkaldt efter Sankt Benedikt af Nursia) er Danmarks første teglstenskirke og kongekirke, opført i 1080 af Valdemar den Store – og indviet til Sankt Benedikts ære. Kalkmalerierne er fra 12-1300 tallet. En broncestatue fra 1937 af billedhuggeren Johannes Clausen Bjerg (1886-1955) vidner om Valdemar den Stores tilknytning til kirken.

Benedikt (480-547) levede i selvalgt isolation i en hule under jorden i tre år. Kun en munk kendte til hans tilstedeværelse og sørgede for mad. Andre var knapt så omsorgsfulde og forsøgte flere gange at tage livet af ham. Andre igen flokkedes om den hellige Benidikt af religiøse grunde og Benediktinerordenen opstod.

Foruden den historiske kirke kan også andre historiske spots fremhæves i området, fx:

Klosterurtehaven med gamle klosterurter.

Hagbards Høj, stammer fra bronzealderen.

Knud Lavards Kapel (altså resterne), opkaldt efter kongesønnen Knud med tilnavnet Lavard. Knuds fætter Magnus myrdede Knud, og dette mord udløste en 26 år lang borgerkrig i Danmark i 1131.

Kilden i Store Bøgeskov, med et spring på én meter. Oprindeligt var der to kilder, der blev betragtet som hellige og helbredende.

Ringsted Oplevelsessti, en 25 km. lang aktivitets- og natursti fra Høm til Haraldsted. Man kan være heldig at iagttage nordeuropas største rovfugl, havørnen, der yngler i Humleore Skov og fanger føde i Haraldsted Sø. Er man til småtterier, findes et lille krible krable dyr med betegnelsen Grøn Pragttorbist. De formodentlig sidste seks eksemplarer af billen blev indfanget i Allindelille Fredskov og sendt til formering i København Zoo i 2014. 500 larver blev efterfølgende udsat i den oprindelige habitat i Ringsted. Billen er metallisk grøn, kun 14-19 mm lang, og er en smuk fotomodel.



I **Vrangeskov** findes et Mountainbikespor. Endnu et findes i Kaserne Park. Begge spor er godt tre km. lange. Og et tredje spor findes i Allindelille Fredskov, hvor der også vokser sjældne orkidearter.

Fire festivaler finder sted i Ringsted: Ringsted Festival, Ringsted Børnefestival, Ringsted Middelalderfestival og lysfestivalen Lumagica.

SORØ

Akademihaven fra omkring år 1300 ved Sorø Sø er blandt andet kendt for en afdeling med navnet Fuchsiahaven. Her er det muligt at nyde Afternoon Tea i juli. Den 15 ha store have var fra starten klosterhave. I 1700-tallet blev den ændret til fransk barokhave og senere anlagt som engelske landskabshave.

Sorø Klosterkirke, med Danmarks største crusifiks er opført af biskop Absalon som katolsk klosterkirke. Kirken har igennem tre år gennemgået en omfattende og omhyggelig restaurering, og har sjældent stået så flot som nu. Ludvig Holberg og flere andre prominente personligheder er stedt til hvile i Sorø Klosterkirke.

Munke fra Benediktinerordenen ankom til Sorø i 1140'erne, hvor Absalons far grundlagde Sorø Kloster. Omkring tyve år senere blev klosteret reformeret til cistercienserkloster, hvis munke var kendt for ingeniørkunst og selvforsynende klostre. Munkene gravede en knapt to km lang kanal med indløb fra Sorø Sø for at skaffe rindende vand og drivkraft til en vandmølle. Møllediget er stadig en del af landskabet.

Sorø byder på fire vandre- og cykelruter gennem naturskønne områder med historiske islæt: Stenalderruten, Holbergruten, Ingemannruten og Middelalderruten. Ruterne er fra 26 til 46 km lange. Skulpturen, er endnu en rute – med kunstneriske oplevelser.

Byrummet Den Grønne Scene er et oplevelsesrum placeret mellem biblioteket, museet og kunstmuseet med fokus på kunst, kultur og leg for alle aldre.

Kunstnergården i Dianalund med skiftende udstillinger og Saltofte Larsen Samlingen er også værd at besøge.

SLAGELSE

Trelleborg ved Hejninge er en vikingeborg, dateret til år 980 og især kendetegnet ved den cirkulære vold, med åbninger mod de fire verdenshjørner. Den cirkelrunde grundplan er gennemskåret af to vinkelrette veje, der opdele området i fire lige store "lagkage-bidder". Borgen er en del af Nationalmuseet og rummer en museumsbutik. Foruden udstillinger afholdes forskellige arrangementer – og det er tilladt at medbringe hunden på Trelleborg.

Danmarks største vikingefestival finder sted på Trelleborg fra 16. til 23. juli. med det spektakulære "Slaget om Trelleborg", der udkæmpes af 250 vikinger fra 20. juli. Museet inviterer til at blive frivillig ved festivalen, med fuld forplejning og overnatning.

Endvidere kan man leje langhuset til private fester med overnatning, hvis man har det okay med spøgelser fra Harald Blåtands tid.

Hva' vil du helst...



Fiske 24 timer i træk ...
Eller aldrig fange en fisk?



Observatoriet i Brorfelde

HOLBÆK

Oplevelsescenter Nyvang. Her kan du opleve hverdagen, som den kunne se ud i midten af 1900-tallet. Du kan røre, gøre, smage, prøve, dufte og lege dig gennem historien. Nyvang er et aktivt sted med mange arrangementer fra åbningen i april til og med december. Inviter eventuelt til organiseret børnefødselsdag. Der må medbringes hund samt egen mad og drikke, eller man kan handle hos Slagteren, på Mejeriet og i Konditoriet.

Observatoriet i Brorfelde afholder diverse rumrelaterede arrangementer, som kan tjekkes på Observatoriets hjemmeside. Du kan også booke et stjernekygger-shelter med ovenlysvindue, som i sin form minder om et overdimensioneret bus-skur a la det rød-prikkede i Havnsø.

Observatoriets bygninger har åbent i weekender og i skoleferier, og det 40 hektar store udenomsområde er tilgængeligt hver dag.

Tyrkisk Bad er både navn på stedet med udsigt over Holbæk Fjord og på "behandlingen" på bedste hamam-manér, der er en mellemøstlig badetradition som handler om at rense kroppen med damp og sort sæbe. I et sekskantet marmorbeklædt rum opvarmet til 42 grader, kan du slappe af og svede samtidig – imens drømmen om at befinde sig et fredeligt sted i Mellemøsten stimuleres. Særrangementer tilbydes.

Tuse Næs Kunsthåndværk er butik, café og galleri. Desuden finder diverse arrangementer sted, fx. en større årlig koncert. Glem fordomme om en lille snoldet biks i provinsen. I butikken findes et bredt og moderne sortiment af kunsthåndværk, tøj, smykker, møbler og meget andet. I caféen, som har både inde- og udeservering *må* man smage den hjembagte, berømte makronkage – det er guf! Galleriet har skiftende udstillinger.

Holbæk Art er en organisation der står bag byens store kunstprojekt, omfattende monumentale gavll- og vægmalerier af blandt andet

Ursula Reuter Christiansen, John Kørner, Julie Sass, Kaspar Bonnén og Michael Kvium, for blot at nævne nogle (af de danske kunstnere), der har bidraget til samtidskunsten i byrummet.

Æglageret. På gavlens røde teglsten står stadig Odense Ægforretning A/S med rustne metalbogstaver, men bortset fra et lidt overset museum med navnet, Danmarks Ægmuseum, et sted i bygningen, er der ægge mange tegn på, at her tidligere blev opbevaret, pakket og sendt sæsonæg ud til forbrugerne. I starten af 1900-tallet fulgte æglægningen årets naturlige rytme ved ikke at lægge æg hver dag året rundt. Mon ikke nutidens levende ægmaskiner ville længes mod fortiden, hvis de vidste...

I dag er Æglageret kunst- og kulturhus med butik og galleri, hvor blandt andet de censurerede VK-udstillinger finder sted. Snyd ikke dig en selv for en tur på toilettet (med skiltet DASART) hvor du finder den permanente udstilling af miniature-vægmalerier.

Tadre Mølle befinder sig naturskønt syd for Holbæk, og kun et par hundrede meter øst for kommunegrænsen. Men den historiske og "fjerntliggende" mølle fortjener omtale. Ikke

mindst fordi det storslåede ikke altid bør være målestok for oplevelsen. Det ydmyge er slående ved Tadre Mølle. Blandt andet er historien om den sidste møller på stedet, Mølle Marie (som blev 100 år og i 2022 blev fejret på sin fødselsdag den 14. august), en rørende fortælling om et ydmygt menneske, der med stor kærlighed drev møllen og med minimal hjælp det tilhørende landbrug. Fortællingen og video kan findes på: www.tadremølle.dk



Mølle Marie
Foto: ROMU



www.oplevelsescenternyvang.dk



BESØG VORES
MUSEER

www.vestmuseum.dk



Skulpturen "Alliker på Stenhus" af Erik Heide ved indkørslen til Kalundborg

KALUNDBORG

28

Vor Frue Kirke med de fem tårne er byens stolte vartegn, opført omkring 1170. Kirken befinder sig i den gamle bydel tæt på det kulturhistoriske museum.

Havneparken er et frirum til leg, afslapning, fiskeri, cafébesøg, storskærmsarrangementer og meget mere.

Bogbyerne er et lille frivillig-drevet antikvariat, som blev startet af ildsjæle i 2010 for at stimulere læselysten, og det er stadig muligt at gøre litterære fund til små penge.

Bispegården er byen Kalundborgs store udstillingssted med vekslende udstillinger af samtidskunst. Husets kendte historie går tilbage til 1401 og blev ejet af den magtfulde Peter Jensen Lodehat, biskop i Roskilde, daværende Dronning Margrethes fortrolige rådgiver og rigets øverste kansler med betydelig indflydelse på landets anliggender indtil sin død i 1416.

Røsnæs er medtaget i Danmarks Naturkanon som et af landets 15 dejligste naturområder. En 25 km lang rute fører dig rundt blandt 15 landmarks.

Røsnæs' solrige klima er velegnet til vin, og fire vingårde har etableret sig her, blandt andet Danmarks største, Dyrehøj Vingård.

Fyret på spidsen af Røsnæs stammer fra 1846, og blev i 1859 forhøjet fra 11 til 15 m. Det er ikke længere i brug som oprindeligt, og har nu åbningstider for publikum – med stor udsigt, krigshistorie og café, der drives af frivillige.

Asnæs-halvøen er Røsnæs' lillesøster, med landbrug, natur og skovområder.

Lerchenborg Gods på Asnæs er lukket for offentligheden, men af og til finder større begivenheder sted.

Kysterne på både Asnæs og Røsnæs er fremragende fiskesteder.

Nekselø ud for Havnsø inbyder til vandreture i fredet landskab. To afmærkede ruter med mulighed for at se sjældne planter, der trives i øens specielle udgave af steppeklima. Klimaet menes også at være årsag til det særlige dyreliv. Blandt andet den sjældne og fredede klokkefrø, der stortrives i vandhuller på øen. Også andre tudse- og frøarter samt forskellige fugle kan iagttages rundt på øen, og fra kysterne kan man få glimt af spættet sæl og marsvin.

Turen ad ruterne er begge af en varighed på omkring halvanden time i jævnt tempo. Husk at koordinere din tid med færgeafgange.

Der har tidligere været både mejeri og skole på den lille ø, som i dag råder over kirke og brandstation. Der er ingen indkøbsmulighe-

der på øen, så husk at medtage fortæring til eget brug. Drikkevand findes på havnen.

Sejerø er også et besøg værd. Måske for at få et glimt af øens fritlevende påfugle. Der findes ikke ræve på øen, og derfor en større bestand af rådyr, harer og fasaner. Sejerø er desuden en af Tejstens få ynglesteder.

Du kan opleve lydvandring rundt blandt skulpturer med QR-koder, der aktiverer fortællinger. Der er endvidere bronzealderhøje spredt rundt i landskabet.

Øens bedst kendte egnsret er Fuldsøger (staves også fulskager), består af svinefarskugler, svøbt i dej og kogt. Også retten Kød og Kæber er en traditionsrig spise.

29

GRAFiSKE

LØSNINGER

af enhver
ART

Design . Reklame . Kommunikation



MICHAELREINHARDT

60 19 50 32 WWW.MICHAELREINHARDT.DK

Hva' vil du helst...



Læse hver dag ...
Eller aldrig læse noget?



kulturhus GIMLE

FØL
LENS
LEV

MUSIK • KUNST • MAD • FORSAMLINGSHUS



KONCERTPROGRAM SÆSON 2/2023

- 18. aug. **Lazos D' Cuba** [Cuba/DK]
- 1. sep. **Dawda Jobarteh Quartet** [GHA/DK]
Mzungu Kichaa [Tanzania]
- 21. sep. **Himmerland m. Nuela Kennedy** [IRL/DK]
- 6. okt. **The Devils** på VÆRFTET [DK]
- 27. okt. **Le Funk Mystique** [DK]
- 10. nov. **Suite til Vesterhavet - Blood, Sweat, Bas + Drums**
m. **Palle Mikkelsen** [DK]
- 8. dec. **Pierre Dørge New Jungle Orchestra** [GHA/DK]
Helledie-Boulekbache Duo [DK]
- 12. jan. **Thorbjørn Risager & The Black Tornado** [DK]

Hold *din* fest
i Kulturhus Gimle
udlejning@kulturhusgimle.dk



BILLETTER: www.kulturhusgimle.dk

Start med et lækkert måltid i
SPISEKÆLDEREN kl. 18:30
Koncertstart kl. 20:00

Gl. Stationsvej 12, 4591 Føllenslev
facebook: Kulturhus Gimle - Føllenslev
www.kulturhusgimle.dk

Gimle støttes af:



Havnsø

– lyse dage og stjerneklare nætter

Mindre poetisk kan Havnsø beskrives som en lille havneby med forbindelse til Sejerø og Nekselø, flade strande, store isvafler, og hjemsted for K-salat. Men også en by i udvikling og med forhøjet puls, når foråret byder velkommen og feriegæster skaber ekstra liv.

Havnsø kan forekomme slukket, når vi i efteråret stiller tiden en time tilbage. Men tag ikke fejl; efteråret og vinterens mørke skyldes mest af alt manglende gadebelysning. Rundt om i byen planlægges og udvikles nye tiltag året rundt uanset lysforhold, og de primære drivende kræfter er Havnsø Lokalråd, Væksthuset og Værftet i Havnsø. Et uformelt trekløver, der både samarbejder og går egne veje i bestræbelserne på at bidrage og tage ansvar for udviklingen i lokalsamfundet.

Havnen med færger, kuttere og lystbåde sikrer byens maritime profil. I udkanten af byen findes besøgsø, B&B og campingplads, de børnevenlige strande og Sjællands største hedeområde med løsgående kvæg. Hele fire sommerhusområder, hvoraf det ene vokser i roligt tempo, sætter naturligvis også sit præg på området.

I nabobyen Føllenslev, med hvem Havnsø deler postnummer 4591, findes kommunens musikalske fyrtårn, Kulturhus Gimle, med fokus på verdensmusik. Gimle og Værftet samarbejder om enkelte koncerter.



Sejerøfærger på vej i havn med åbent gab



En kærligheds erklæring
til min baghave
i bogform

Forhandler oplyses via FRYDogMANI.dk
eller 60 19 50 32



Havnefogeden ændrer kurs

Havnsø Havn er certificeret som SIKKER HAVN. Et projekt der sigter på at højne sikkerheden i danske lystbådehavne. Der arbejdes på implementering af certificering i de øvrige kommunale havne. Rednings- og sikkerhedsudstyr er etableret med støtte fra TrygFonden

Et ord der går igen på notatblokken efter en snak med havnefoged Michael Høy, er ordet *udvikling*. Og med følger billedet af en tilfreds mand med et muntert glimt i øjet. Michael er en livsglad fyr med et smittende humør.

Udviklingen i de fem havne, der udgør hans domæne, har haft betydning for arbejdsglæden i de 23 år, han har kunnet kalde sig havnefoged i Kalundborg Kommune. Foruden Havnsø Havn, drejer det sig om havnene på Nekselø, Sejerø, Røsnæs (Nyby Havn) og i Kalundborg. Med jobbet følger en broget buket af funktioner, som rækker langt videre end til at indkassere havneafgift fra bådejere.

En af de tunge funktioner, der især har med udvikling at gøre, er jobbet som bygherre på

anlægsbyggerier i forbindelse med havnene – og i bredt samarbejde. Men også større re-roveringer (kampen mod forfaldet, som han udtrykker det) af samtlige havne kræver havnefogedens overordnede indsats.

I Havnsø har en kolossal udvikling fundet sted i Michaels tid. Ændringer i brugergrupper og facilitering af disse, nævnes som væsentlige.

Midt i samtalen ringer én for at tale under-vandsbelysning. Også det skal havnegogeden forholde sig til. Ligesom affaldshåndtering, hornfiskekonkurrence, besøg af marinehjemmeværnet og tusinde andre ting.

Michael flyttede til Havnsø i 1987. I en årrække drev han smedeværksted sammen med Troels Jørgensen. Blandt andet byggede de landgangen til færgen – og den holder stadig.

Havnefoged er ikke en uddannelse – det er noget man lærer undervejs i jobbet, fortæller han, og måske kan den "gamle" havnefoged ikke lære mere i det job, eller også er det udviklingen der kalder. Michael Høy har bestemt sig for at stoppe som havnesherriff, og når dette magasin udkommer, er hans nye jobtitel Havnemester.

Fritidsprojektet "Fri" kræver hårdt arbejde. Michaels båd med det sigende navn ligger i skrivende stund stadig på land og venter på de sidste lag epoxy inden søsætningen og på årets første tur til nogle af de mange danske havne. Måske kompasnålen peger mod helt nye og længere ture i fremtiden ...

Michael Høy ønskes god vind – og tak for snakken i elvte time inden jobjusteringen.

Af og til høres skud fra den 29 hektar store halvø Stold i den nordlige ende af Vesterlyng. Det skyldes øvelsesskydninger med håndvåben samt med artilleri og morterer.

Området forvaltes af Jægersprislejereren. Stold er, foruden militært område, også beskyttet naturområde og indgår i det fælleseuropæiske projekt, Natura 2000.

På www.ejendomsstyrelsen.dk findes en omfattende rapport om Stold med titlen: Drifts- og plejeplan 2015-2029 og undertitlen: Forsvar for naturen. Det kan lyde tørt, men vil du vide noget om området, kan det anbefales at sætte tid af til gennemtværing af det ca. 70 sider lange kompendium med mange illustrerende fotos og grafer. Ikke mindst bilagte høringsvar er underholdende læsning.

På Styrelsens hjemmeside vælges: AKTUELT > PUBLIKATIONER > DRIFTS- OG PLEJEPLANER > STOLD SKYDETERRÆN.

STOLD SKYDE-TERRÆN

Krudt og natur

Det er lykkedes at aftale adgang til området bag hegnet for de 30 hurtigste af magasinets læsere. Der guides af en militærperson, og det tilstræbes at tilknytte en naturvejleder.

Tidspunkt: 18. juli, kl 10:00
Gang i et normalt tempo 1-3 timer.
Yderligere info modtages efter tilmelding.
Tilmelding: info@spotonhavnsø.dk

TILBUD TIL VORE LÆSERE

- Billard
- Dart
- Spillemaskiner
- Fadøl mm.

Bodega Havmågen
- Der hvor vandet er blå, og øllet smager godt

[f](#) Bodega Havmågen Havnevej 20B, Havnsø, 4591 Føllenslev

Fuglereservat uden adgang – og dog ...



Før stormen Bodil kunne man køre bil til toppen af den kunstige høj, bygget for at lokke teisten til. Hjulsporet er ædt af stormen, og teisten kom aldrig.

Til gengæld er det lykkes at få tårnfalken til at yngle i en halv mælkejunge.



I en bygning på området findes en særpræget samling af strandede sko, skyllet i land gennem tiden. De tjener nu som udsmykning.



re forskellige, heriblandt sjældne, fuglearter mulighed for et uforstyrret liv. Kun sjældent åbnes for mindre grupperes besøg på naturområdet med det varierede fugleliv, insektliv og ditto vegetation.

Den del af området der hedder Store Vrøj ejes af Poul Tholstrups fond. Ved research en blæsende forårsdag kort før dette magasins deadline guidede fondsbesyrelsesmedlem og barnebarn til Poul Tholstrup, Niels Poul Dreyer, og fortalte blandt andet, at hans morfar, oste-grosserer og Kosangasstifter Poul Tholstrup var blevet forelagt det ultimative valg af sin elskede: "Enten er du jæger, eller du er gift med mig!" Poul hængte haglbøssen væk og vendte sin interesse mod fuglelivet. Herfra gik den direkte vej til etablering af fredet fuglereservat nogle få kilometer i fugleflugt fra Havnsø.

Niels Poul Dreyer har stærk veneration for Store Vrøj, for fuglelivet og for naturen i det

hele taget. Han har også stærke meninger om landbruget og er ikke bange for at luften dem. Læs fx hans manifest og meget mere på hjemmesiden: www.nytlandbrug.nu

Han taler den nuværende landbrugsstruktur imod, han taler unge innovative landmænds sag, han taler miljøet og naturens sag, han taler samfundsøkonomiens sag – når han taler om sammenhængskraft.

Den samlede fortælling om Saltbæk Vig bag dæmningen starter 2. juledag 1864, da premierløjtnant H.C. Bagge fra Ringkøbing skrev til Indenrigsministeriet og ansøgte om bevilling til at inddæmme og tørlægge Saltbæk Vig. Der til kommer historien om Poul Tholstrup, der i 1965 købte arealet på 100 hektar, omfattende Store Vrøj og Krageøen, af Kalundborg Kommune, med henblik på at etablere fuglereservat. Flere tråde kan trækkes fra dette særlige naturområde, og det siger sig selv, at alt det er for omfattende for dette magasin. Men med en henvisning til hjemmesiden er du sikret en god portion underholdende læsning. God fornøjelse med: www.storevroj.dk

Trods adgangsforbudet indvilges i, at åbne for SPOT ONs læsere en dag i løbet af sommeren. Niels Poul Dreyer er imødekommende overfor organiseret og guidet adgang og kan på denne måde tilgodese offentlighedens interesse for det fredede område.

TILBUD
TIL VORE
LÆSERE

Tidspunkt: 3. aug. kl 10:00
Mødested: Info modtages efter tilmelding.
Tilmelding: info@spotonhavnso.dk
Max: 15 deltagere – efter først-til-mølle-princippet.

Højskolen i Havnsø

En højskole for sundhed og bevidsthedsudvikling



I kender den godt, dér henne ved den gamle kro. Hvis I går forbi kan I kigge ind ad ateliervinduerne og se mennesker i alle aldre optaget af det kreative.

Men kernen i det hele kan man ikke lige se. Arbejdet med bevidsthedsudvikling, vores ayurvediske massagerum, hvor wellnesskursisterne bliver behandlet, og meditationsrummene, hvor der morgen og aften sidder folk med lukkede øjne og lader opmærksomheden drages af de stille kreative dybder i sindet.

Vi er en højskole for sind og krop, kort sagt for menneskelig sundhed, kreativitet og fjernelse af det som hindrer os alle sammen. Det moderne begreb stress.

På billedet ser vi en person med det helt nye smarte måleapparat på hovedet. Det måler hvor meget hjernen er hindret af stress, spændinger og blokeringer, og det viser hvordan, under meditationen, at hjernen langsomt kommer sig og får det bedre.

På wellnesskurserne er kroppen i fokus, med urtedampbade, oliestrømme på panden og firehændig massage.

Men kig indenfor en dag. Vi viser gerne frem efter aftale.

Med sundhedshilsen fra os alle på Havnsøs højskole.



www.hojskole.net

Tlf. 59 91 92 93

FREDET
OMRÅDE
VED
SALTBÆK

Adgang forbudt..., forkynder skiltet, hvor vejen ud langs dæmningen mod Lille Vrøj og Store Vrøj omkring Saltbæk Vig begynder.

Et ægteskabeligt ultimatum lagde grunden til det fredede fuglereservat bag skiltet, der skyldes Poul Tholstrups ønske om, at give fle-

**ÅBEN
HVER DAG
11-22**

+ a la carte

f

Følg os på facebook:
Havnsø Café & Restaurant

Café Havnsø

CAFÉ & RESTAURANT

PIZZA - SANDWICH . SALAT . BURGER . PASTA . A LA CARTE

Havnevej 11C, Havnsø - Tlf. 32 10 58 68

Oldtidsfund

Amatørarkæologer bevæbnet med metaldetektorer og iført gummistøvler er ikke noget sjældent syn "herude" vestpå, når der jages guld, våben og andet fra fortiden i kapløb med professionelle arkæologer. Her gøres betydelige fund der ender på Nationalmuseet som danefæ og på de respektive lokal-museer i kopi. Her skal fremhæves enkelte fund:

Et par tusinde "høvlspåner" af guld blev fundet ved Boeslunde i 2015, og er med til at gøre området til et af Nordeuropas guldrigeste fund-steder.

Fire guld-armringe, såkaldte edsringe fra yngre bronzealder, blev fundet i omegnen af skælskør i 2013.

Den knapt to-kilo tunge og næsten en meter i omkreds store "Tissø-ringen" af flettede guldtråde er benævnt som det største guldfund fra vikingetiden og blev fundet i 1977 vest for Tissø. Ikke ved hjælp af detektor men tilfældigt ved arbejdet med harvning af marken.

Solvognen af guld og bronze, fra ca 1.400 år f. Kr. blev fundet under pløjning af Trundholm Mose i 1902, og regnes for et af de vigtigste fund i Danmark.

Helt tilbage i 1882 blev det største fund fra middelalderen gjort. Ikke på en mark men under et teglgulv i en kælder midt i Slagelse. Slagelseskatten, som den blev kaldt, består af 186 europæiske guldmønter, 269 europæiske sølvmønter, fire sølvbarrer, 4 spænder af guld og sølv, 16 hæfter og forskellige smykker

til at sy på tøjet, bl.a. sølvperler med filigran og sølvknapper, samt adskillige guldringe; én med safir, én med ametyst, én med perle, én med fransk indskrift, én med med Kristushoved og én med havsnegl.

Med 25 års mellemrum er to imponerende sølvskatte fra yngre germansk jernalder og vikingetiden fundet ved Boeslunde, nærmere betegnet Grisebjerg.

Ved hjælp af info-detektoren Google stødte vi på Allan Faurskovs Detektorside, som er imponerende, omfattende og inspirerende. Det er svært at forestille sig en mere dedikeret detektorfører end Allan Faurskov. Er du det mindste interesseret i at forsøge dig som sporhund efter oldtidsfund eller bare interesseret i resultatet af en mesters arbejde, så er www.bondejern.dk det helt rigtige sted at starte – eller genbesøge. Her er underholdende tekster, knivskarpe fotos af "oldgammelt metal" og sågar videoer.

Der gøres årligt tusindvis af fund rundt om i Danmark. Alene i vores område modtager Museum Vestsjælland hvert år 3-4.000 fund, hvoraf nogle sendes til danefævurdering på Nationalmuseet og de resterende, med kulturhistorisk værdi, indgår i museernes samlinger.

Museum Vestsjælland (www.vestmuseum.dk) er en fusion af 12 museer.



Bjørnedyr overalt



Foto: Niels Hansen

38

I stedet for at anvende decimaler, når det kommer til størrelsesangivelse af et af verdens mest forunderlige væsener kan det oplyses, at dyret, som kaldes bjørnedyr, på engelsk water bear og på latin tardigrada, er én mm lang. Altså ikke et dyr man får stor fornøjelse af at spejle efter ude i naturen. Men bevæbnet med et mikroskop eller kamera med makrooptik kan du sikkert få en fornøjelig eftermiddag i selskab med en flok ufarlige bjørnedyr på stranden ved Vesterlyng – de otte-benede "bjørne" levet blandt andet i strandsand.

Andet sted i magasinet er betegnelsen krible krable dyr anvendt om en mere synlig bille. Ved tanken om de bitte små bjørnedyr, krible krabler det over hele kroppen – især, hvis man har set billeder og i særdeleshed, hvis man har set videoer af disse små seje bæster der kan leve overalt. De trives fra 10 km ude i atmosfæren til 5 km under havets overflade, på de højeste og koldeste bjergtoppe, i udtør-

rede saltsøer og på undersiden af sten i ørkenen. Også på Grønlands indlandsis og gletchere skøjter de rundt på deres mange ben. Og vogt dig, næste gang tagrenden skal renses, for her kan du møde enorme forsamlinger af krible krable dyr, der er skyllet ned fra tagets mos. Et gram mos kan indeholde op til 20.000 bjørnedyr. Så er du advaret.

Man gætter på, at tardigrader fik liv for 540 millioner år siden. Med den slags tidsafstande kan det ene gæt være lige så godt som det andet. Men i så mange år har disse mikroskopiske dyr været i stand til at finde hinanden for at formere sig. Og nu tænker de fleste nok, at den slags foregår på sædvanlig vis. Det kan afsløres, at det foregår knapt så festligt som den slags kan være. Om det og om andet fra bjørnedyreneres hverdag kan du læse mere om og nyde knivskarpe billeder samt falde i svime over videoer på Niels Hansens hjemmeside: www.tardigrader.dk

Man kan falde over de underligste ting, når man er lidt nysgerrig – åbenbart også over et bjørnedyr på én millimeter ... ja, hvorfor ikke.



Hva' vil du helst...



Sove under åben himmel i regnvejr ...
Eller sove i et skur fyldt med edderkopper?

Nogle formår at bevare en vis afstand til den stadigt voksende teknologi. Andre overgiver sig til gadgets og især skærme af forskellige art, fra smartphones og computere til kæmpe fladskærme. Spil, streaming og sociale medier fylder i hverdagen. Flow-tv og biograffilm eksisterer stadig, men presses af streaming. Konkurrencen er stigende, og selv "hæderkronede" facebook, med sine snart tyve år på bagen, bemærker fremmarch fra yngre sociale medier. Instagram, Snapchat og TikTok (for blot at nævne nogle) har for længst drejet de unges interesse væk fra facebook, og overladt dette medie til TV Charlie segmentet (påstås det), men der er næppe grund til at have ondt af Mark Zuckerberg.

Hvad har det med Havnsø og omegn at gøre? Alt og intet. Når man fx bor i Havnsø, og gamle venner bor i Hovedstaden og omegn, er kontakten via SoMe bedre end ingenting.

Jeg postede et opslag, med titlen: "Tilfældige dage i et tilfældigt liv". Notater over nogle aktiviteter i og udenfor Havnsø. Mest af alt handlede det om at miste. En tidligere kollega fra TVA-tiden nåede ikke at runde 60 år. Derfra sprang tankerne rundt blandt andre bekendte, nære venner og familie som er gået bort.

Det overraskede mig, at så forholdsvis mange kommenterede og likede opslaget – og måske overraskede det især, at flere af mine perifere facebook-venner stoppede op ved det eksistentielle indhold i opslaget. Vi kan være nok så forskellige, men berøres ofte af de samme følelser.

Sociale medier er på mange måder okay til deling af følelser, tanker, begivenheder og andet der trænger sig på. Delinger der kan handle

om bekræftelse eller blot være udtryk for en umiddelbar glæde ved at meddele sig til omverdenen. Den slags kræver hardware-kapacitet i form af kæmpe-haller proppet med harddiske i tusindvis af servere. Men også lagring af filer i den såkaldte sky kræver plads.

Mon ikke sky-begrebet ændrer karakter, hvis det lykkes at realisere en våd drøm om undersøiske server-parker, sådan som Microsoft har testet i havet nordvest for Skotland i mindre målestok under navnet Project Natick. I to år befandt 864 servere sig i en cylinderformet beholder under vandet, for at afprøve idéen om besparelser gennem vandafkøling og opsamling af energi gennem bølger (måske understrøm:-) kombineret med mandskabsbesparelse. Umiddelbart lyder det som en go' ide, når man også indregner CO2 besparelser i forhold til landbaserede servere. Flytter man fra skyen til havbunden, kan man så sige, at bunden er nået?

Tech Tak

39

Denne mand har intet med foranstående tekst at gøre. Han hedder Find og flyttede til Havnsø for 50 år siden. Find og hans bil skal selvfølgelig pryde magasinet, fordi han på denne tydelige måde viser sit tilhørsforhold.



Der var den igen. Musen, den kom helt tæt på, som vidste den, at den intet havde at frygte.

Vikingeklo

Krigeren manglede tre fingre på højre hånd. Den hånd der førte hans sværd. Den lignede en klo og havde mistet styrke og præcision. Han kaldtes Ørn. Hans skulderlange hår var lyst, og med gyldne glimt, når sol og vind legede med det. Kroppen var stærk. Han drejede hovedet i retning af lyden som kom nærmere.

En tanke kløvede sig tværs gennem opmærksomhed og sult. Hvad nu hvis hun fortrød? Fortrød løftet om at dele seng med ham fra og med næste fuldmåne. Der var seks hænder mellem hver fuldmåne, 30 fingre, det var svært at forstå, hvordan månen kunne ændre form fra rund, ligesom hans skjold, til en helt tynd bue og så igen blive rund. Sådan havde den gjort, så længe han kunne huske. Det var hans fars far der havde lært ham at at beregne tiden mellem månens oppustning og sammentrækninger. Tre hænder – femten fingre – den ene vej og tre hænder tilbage til rund. Så lang tid tog det. Det var blevet sværere at tælle nætterne, efter kampen, hvor han mistede de tre fingre. Ikke kun sværere; umuligt. Og han måtte spørge andre, når tvivlen kastede forvirrende skygger.

Tabet af fingrene havde også betydet, at han mistede sin plads forrest i kampene, og blev efterhånden krigeren uden krige og var mere sammen med kvinder og børn end med mændene. Lang-

somt vænnede han sig til livet på den forskansede boplads med det store langhus, de to stalde og fem mindre bygninger. Bopladsen lå ud til Storebælt. I begyndelsen hjalp han med skibsbyggeri og vedligeholdelse af bopladsens to skibe. Han var stadig stærk og kunne håndtere de tunge egetræsplanker bedre end nogen anden. Kvinder og store børn deltog også i arbejdet. En af kvinderne, Tora, blev hans efter aftale imellem familierne. Hun havde rødt hår i tre fletninger.

De blev ført sammen og tilbragte én nat under den runde måne, hvorefter prøvelsesperioden i takt med månens forsvinden begyndte. Kvinden skulle opholde sig i langhuset – ialt seks hænder – og måtte ikke forlade det. Imens skulle han på sin første jagt langt fra bopladsen sammen med otte andre jægere. Vikingernes magiske tal var tre, og i grupper på tre skulle de jage. Første gruppe skulle opspore vildtet, og kendte duften af rensdyr. Anden gruppe skulle støde til, når et langt skarpt hyl flænsede dagen som signal, og sammen skulle de to grupper drive dyrene mod den tredje gruppes skarpe våben.

Ørn befandt sig i tredje gruppe under den brændende sol. Han sad på hug med ryggen til, og det stærke modlys ville gøre det umuligt for dyrene at se ham i tide. Lyden af gallopperende klovdyr kom nærmere. Blodet begyndte at suse i årerne, som dengang han stadig deltog i våbenkampe på togter eller indbydes mellem stammer. Nu skulle han nedlægge et dyr, inden han måtte vende hjem. Tilsammen skulle de nedlægge tre dyr, hverken mere eller mindre. Det lod sig ikke gøre at bære flere end tre dyr den lange vej hjem. Et dyr kunne veje det samme som to kvinder. De allerstørste og tungeste dyr fik lov at leve.

Lyden voksede. Tanken om Tora, der ventede eler måske ikke ... forstyrrede koncentrationen.

Uden jagterfaring kunne han ikke vurdere afstanden til dyrene på lyden alene. Højt græs og buske hindrede udsyn. Han kunne se de to andre jægere, én på hver side. De så rolige ud, men spændte og parate. Koncentrerede.

Pludselig kom dyrene ud af ingenting, de kom stormende frem direkte mod ham. Han så deres voldsomme gevirer med spydspidse takker og rettede sit eget spyd mod den forreste ren. Han hørte dem pruste. Dyrene blev drevet frem af frygt og instinkt. Ørn fik blodsmag i munden.

Så blev alt sort omkring ham. Himlen forsvandt, blodet frøs, og en spinkel tanke forsøgte at hænge fast i billedet af Tora, hendes flammende hår og blanke krop.

Hjemme i langhuset dansede Tora hver dag fra hanegal til hun segnede af udmattelse. Kun sådan kunne hun holde længslen ud og samtidig overbevise sig selv om, at Ørn var hendes rette mand, at de to skulle udveksle bloddråber som del af bryllupsceremonien.

Imens Ørn og Tora på hver sin måde kolapsede nærmede et fjendtlig skib sig bopladsen nordfra.

...

Musen i den unge forfatters arbejdsværelse havde næsten spist alle havregrynene, som hun igen i dag havde lagt til den i vindueskarmen. Den kiggede op, da hun efter en for lang pause opgivende skubbede stolen væk fra bordet med laptoppen. Hvordan skulle hun få bragt Ørn tilbage i tide til at redde sin Tora fra de fjendtlige? Skulle han have vinger, ørnevinger, og skulle fortællingen dreje ad fantasy-spolet? Og hvis han nåede tilbage, skulle han så tillades en sidste kamp med kloen klemt hårdt om fæstet på et smukt dekore-

ret sværd, skulle han med sværdet kløve skallen på den fjendtlige vikingeleder og dermed skræmme de andre væk?

Eller skulle det lykkes Tora at undslippe i ly af natten, lige før de fjendtligsindede gennembrød ringmuren? Og hvordan skulle hun finde vej til sin Ørn, når hun kun kendte retningen mod sydøst?

Måske skal jeg lade angriberne skåne kvinder og børn, tænkte forfatteren. Eller jeg skal lade blodet springe yderligere, for at læseren kan fordømme voldstendensen og dermed koble den på den stadigt eksisterende vold, den dag i dag?

På en eller anden måde undgår Tora de aggressive mænd og forbliver uskyldsren midt i det voldsomme og blodige ragnarok. Forfatteren nikkede tilfreds til sit spejlbillede i skærmen. Hun fornemmede ordene trænge sig på igen med fornyet kraft. Skriv mig, skriv mig, kæmp, kæmp, råbte de, som var de selv vilde vikinger på vej mod sejren: Tora, der har gemt sig bag en sovebriks i langhuset, mærker en stærk næve om sit håndled og ser op. En fremmed haler hende ud på gulvet og smider hende over skulderen. Dernæst et langt forløb med Toras tilstedeværelse et sted langt borte, hvor hun er blevet en fremmed vikingehøvdingens tredje kone mod sin vilje, inden hun til sidst slipper fri. Denne gang i månens opbyggende fase mod fuldmåne, og efter rundt regnet et halvt år genforenes hun endelig med sin Ørn.

Skal jeg skrive fortællingen helt frem til nutiden, og lade Ørn og Tora blive fundet i en fællesgrav på fx. Neksø eller i en genoprettet mose syd for Tissø? Mulighederne er lige så mange som rensdyr på sletten, tænkte forfatteren og overvejede om hendes næste novelle skulle handle om en næsten håndtam, fredelig og sød lille mus.





42

SPOT ON HAVNSØ OG OMEGN

Idé og produktion:
Michael Reinhardt Grafisk
www.michaelreinhardt.dk

Kontakt:
www.spotonhavnsø.dk
info@spotonhavnsø.dk
60 19 50 32

BEMÆRK: På hjemmesiden, www.spotonhavnsø.dk findes en digital udgave af magasinet med interaktive **links** (via annoncerne) direkte til annoncørernes hjemmesider.

TAK til annoncører for at muliggøre udgivelse.

TAK til Havnsø Lokalråd for støtte og opbakning.

TAK til Brit Caroline Pallesen for redaktionel deltagelse.

Der tages forbehold for fejl.

Copyright:
Tekst og billedmateriale: Michael Reinhardt © 2023. *Kopiering og gengivelse til non-profit-formål tilladt mod kreditering. Kommercielt brug efter aftale.*

Tryk: ToptrykGrafisk



VÆRFTET i Havnsø

VÆRFTET er byens mødested med arrangementer for voksne og børn.

VÆRFTET afholder koncerter året rundt – primært første fredag i måneden. Jam sidste onsdag i måneden for hvem der har lyst at deltage – samt publikum.

VÆRFTET er en forening med medlemsaftener og -arrangementer – bl.a. fællesspisning.

VÆRFTET er også ved flere lejligheder åbent for offentligheden.

VÆRFTET er forsamlingshus og kan lejes til alle typer arrangementer.

VÆRFTET er siden starten i 2014 gennemrenoveret og moderniseret – uden at have mistet sin særegne atmosfære.

VÆRFTET drives af frivillige.

BLIV MEDLEM: Kontakt: medlemmer.vrft@gmail.com

LEJ VÆRFTET: Kontakt Lone: Bech-Wennergren@live.dk - 53 18 16 05

Priser vedr. medlemskab og leje findes på hjemmesiden.

Alle arrangementer opslås på hjemmeside + facebook.

vrft@yahoo.com

facebook: VÆRFTET i Havnsø

www.vrft.dk



Havnepladsen 14
Havnsø
4591 Føllenslev



Besøg os i Brorfelde
OBSERVATORIET
– en naturvild sciencepark

OPDAG, OBSERVER & EKSPERIMENTER

En naturvild sciencepark nær Holbæk, hvor du kan gå på opdagelse i alt mellem himmel og jord. Kom forbi om dagen eller til særevents om aftenen. Prøv også vores unikke stjernekyggershelters.

DISCOVER, OBSERVE & EXPERIMENT

A sciencepark near Holbæk where you can discover the secrets of the universe. Join us during the day or for special events at night. Check out the unique stargazing shelters.

WWW.OBSERVORIET.DK